

Papa

Stef Bos

Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jouw trekken om mijn mond.
Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben
onze rust gevonden.

En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel.

Voor alles wat jij doet heb ik hetzelfde ritueel.

Papa, ik lijk steeds meer op jou.

Ik heb dezelfde handen en ik krijg jouw rimpels in mijn huid.

Jij hebt jouw idee

Lyrics provided by

<https://damnlyrics.com/>