

Laat me slapen

Acda en de Munnik

Vannacht lag ik weer wakker mam
Om alles wat ik niet weet
En voor niets had ik een oplossing
Behalve dan me reet
Niet dat het me niet interesseert
Maar wat weet ik er nou van
Soms dacht ik: 'stel nou dat...'
En dat was het wel weer dan
Vannacht lag ik weer wakker mam
Ben het bed maar uitgegaan
En alsof ik niet genoeg shit had
De radio aangedaan
De hele nacht de Beatles mam
En om elk uur dat woord
Het spijt me mam het spijt me zo
John Lennon is vermoord
De zoon van god was terug op aarde mam
Zelfde boodschap zelfde haar
En All You Need Is Love, zo mooi
Maar kennelijk niet waar
Laat me slapen
Laat me slapen
Laat me slapen
Laat me slapen
Vanochtend toen de krant kwam
Heb ik de oplossing bedacht
En ik heb hem terug gegeven
Ik heb hem teruggegeven
Aan de jongen die hem bracht
En toen pas kwam ik langs die zin
Die wel de waarheid raakt:
`Het leven is wat je gebeurt
Terwijl je andere plannen maakt'
De zoon van god was terug op aarde mam
En Imagine was zijn woord
Dus de wereld is een paradijs
En dat 'ie dood is heb denk ik niet gehoord

Lyrics provided by
<https://damnyrics.com/>