

# Papa

Stef Bos

Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jouw trekken om mijn mond.  
Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben  
onze rust gevonden.  
En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel.  
Voor alles wat jij doet heb ik hetzelfde ritueel.  
Papa, ik lijk steeds meer op jou.  
Ik heb dezelfde handen en ik krijg jouw rimpels in mijn huid.  
Jij hebt jouw idee~n, ik heb mijn idee~n en we zwerven in gedachten  
maar we komen altijd thuis.  
De waarheid die je zocht en die je nooit hebt gevonden,  
ik zoek haar ook en tevergeefs zolang ik leef.  
Want papa, ik lijk steeds meer op jou.  
Vroeger kon je streng zijn en God ik heb je soms gehaat.  
Maar jouw woorden, ze liggen op mijn lippen en ik praat nu zoals  
jij vroeger praatte.  
Ik heb een goddeloos geloof en ik hou van elke vrouw  
en misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou,  
maar papa ik lijk steeds meer op jou.  
En jij gelooft in God, dus jij gaat naar de hemel, en ik geloof in niks  
dus we komen elkaar na de dood, na de dood, nooit meer tegen.  
Maar papa, ik hou steeds meer van jou.  
Ik heb een goddeloos geloof en ik hou van elke vrouw  
en misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou,  
maar papa ik lijk steeds meer op jou.  
Oh papa, ik hou steeds meer van jou.  
Papa ik lijk steeds meer op jou...

---

Lyrics submitted by Samantha.

Lyrics provided by

<https://damnlyrics.com/>